

## Søndag den 23. aug. – Og så til ”søs” – udflugt til Holmen

Endelig lykkedes det søfartsgruppen at komme på den udflugt, der skulle have fundet sted i marts måned. Gruppen blev af Kaj (Nielsen) ført ind i ”kuglegården” hvor målet var at se nærmere på den vinplante fra Madeira, vi havde planlagt ved et tidligere besøg ved havnen, vi skulle se. Kaj fortalte os vinplantens historie, fra den som



stikling, hjemtaget af nogle af søetatens folk blev plantet op af denne mur i Kuglegården. Flere andre stiklinger blev plantet diverse andre steder i København. Efter at have berettet ”vinstokhistorien”, overraskede Kaj os med en Madeirasmagsprøve, han havde medbragt. Efter at have nydt vinen fortsatte vi videre ud mod Nyholm. Inden ankomsten til Nyholm læste Ingrid en skibsbyggerlærlings erindring fra sin læretid på Holmen i 1950erne. Dette skete i øsende regnvejr, men heldigvis var vi alle forberedt til regnvejr, så våde blev vi ikke. Det klarede heldigvis op igen og turen fortsatte videre mod Nyholm. Næste mål på turen var kasernegården med monumentet for slaget på Reden. Vores faste gæst i gruppen, Torger, fortalte om endnu en skæbne blandt de norske matroser, der var med i slaget på Reden i 1801. Nu var der et mål igen på turen, en tår kaffe ved et spisested, liggende i havnen.



En hyggelig og lærerig tur var tilendebragt og turen gik nu hjemover- iført mundbind for de der skulle med bus og tog. Desværre manglede nogle fra gruppen i denne udflugt, men vi planlægger selvfølgelig inden længe den næste udflugt, vi skal på sidenhen. Andre ture gruppen har været på i de mange år søfartsgruppen har eksisteret er gået til f.eks.: Helsingør (flere gange), Kalundborg, Krigsmuseet, Marinens bibliotek, modelskibbyggerne i Køge og på Holmen og tur ved Toldboden, for at nævne nogle af gruppens aktiviteter. Gruppens deltagere har slægt med relation til havet.