

Dagbog for november 2018

Tirsdag d. 6. Førstegenerationsindvandrer Peter Willkan fortalte om hvordan han rejste illegalt ud af Ungarn og endte i Danmark i 1956.



Torsdag d. 8. "Kød på en forfar" gruppen blev enige om at udvide gruppens aktiviteter med en skrivegruppe. Der er bestilt lokale i Borgerhuset til denne gruppe, der vil mødes 1. torsdag i hver måned kl. 13-15 foruden de sædvanlige torsdage på Olsbækken. Der er blevet plads til 1-2 nye deltagere i gruppen. Interesserede kan henvende sig til Ingrid, gruppens tovholder.

Mandag d. 12. Naverhulen i Helsingør er altid et besøg værd. Vi fik mange sjove historier bl.a. om hvorfor man hilser ved at slå i bordet når man kommer ind. og hvordan nye navere bliver optaget og meget andet..

Tirsdag d. 13. Der er mange ting der skal tages vare på efter Den nye persondatalov trådte i kraft. Per Andersen brugte 2 timer på at forklare os hvad vi skal passe på.

Mindekrukkerne havde møde om eftermiddagen.



Tirsdag d. 20. Sammenslutningen Danske Slægtsforskere

Vi havde et hyggeligt møde hvor vi hørte om fordelene ved at tilslutte os et partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere. Der var tilslutning til dette partnerskab, som vi tilmelder os pr. 1. januar 2019

Mandag d. 26. IT-gruppen blev flyttet til et andet lokale, hvor det ikke var muligt at vise noget på den store skærm. Men på trods af det, blev det et godt og informativt møde, hvor vi bl.a. så på nyheder på RA og arbejdede med Danish Family Search. *Tak til Leila for god indsats både i dag og for hele året.* Holdet fortsætter til Januar

Onsdag d. 28. Vi var nogle stykker som var til foredrag med Michael Dupont på Rigsarkivet om lægdsruller. Som sædvanlig et godt foredrag af Michael.

Den første tirsdag i december
skal vi have en festlig juleafslutning

