

Min skoletid.

Først i april mdr. 1939, var jeg 6½ år gl. og skulde i skole, hvilket jeg glædede jeg mig meget til.

Bag på min mors cykel kørte vi de 4 km. som der var hjemmefra, og til skolen. Det var en stor forandring for mig. Mor har nok kørt mig de første par dage, men derefter måtte jeg selv gå turen, og da undervisningen begyndte kl. 8.00. måtte jeg gå hjemmefra kl. 7.00, men det var jo den lyse tid.



Lidt om skolen, som var den nye skole, den var bygget en snes år før, og afløste den forrige, hvis bygninger stadig ligger i Hundie landsby.

Den nye er en trefløjet bygning, hvor den ene fløj indeholder 2 klasselokaler og andenlærerens bolig på første sal. Midterfløjen var førstelærer Skytte Christiansens bolig og den sidste fløj var udhus og deri var også dasset. Bygningerne var kalket med rød farve og havde sort glaseret tegltag. Gymnastiksal eller lignende havde vi ikke, men om sommeren brugte vi de store plæner der var foran skolen til boldtlege og om vinteren gymnastik i badehotellers store sal, det



var lidt efter Kapt. Jespersens måde. Rundboldt kendte vi ikke, men stikboldt.



De 2 klasselokaler var begge indrettet med 15 pulte i 2 rækker, pultene var en slags bord med faste bænke, med plads til 2 elever, vi blev undervist 2 årgange på samme tid, hver række blev undervist forskelligt, eks. den ene havde skrivning medens den anden række havde geografi. Jeg gik i skole i 7 år, men da jeg skulde ud, var jeg ikke gammel nok til at blive udskrevet, det blev alle mine kammerater. Det 8. år af min skoletid gik jeg på privatskole i Linne' gade i København.

Efter skoletiden kom jeg i lære som maskinarbejder, nu blev det teknisk skole og hvad der ellers kom af kurser af forskellige slags.



Salger