

Dagbog for maj 2016

Mandag d. 2. Vores foredragsholder Mette Henriksen startede med at trække vinderen i spørgeskema konkurrencen, den heldige vinder blev Marianne. **Tak til alle som gav sig tid til at udfylde spørgeskemaerne.**

Mette holdt herefter et godt og levende foredrag. Hun fortalte om hoveri, om træhesten, og Bernstorff Slot og slottets beboere. Vi hørte om datidens udflytning af arbejdspladser.

Der blev udtrukket nogle jordlodder, hvorefter Mette fortalte om den udtrukne gård. Se mere om jordlodderne på danskebilleder.dk



Tirsdag d. 3. Mindekrukkerne mindes, skriver og fortæller om deres Oldefar

Mandag d. 9. Gotisk læsning, holdene bliver mindre mon det skyldes det gode vejr

Mandag d. 23. Slægtsskrivegruppen mødtes om formiddagen og på aftenens møde havde vi åbent hus med udsalg af de resterende bøger. Det blev en hyggelig aften med godt salg af bøger, som skæpper godt i vores fælles kasse.

Tirsdag d. 24. IT gruppen mødtes for at søge på nettet med forbindelsen var blevet væk.

Søndag d. 29. Sommerturen til Kastellet blev gennemført i strålende solskin og hornmusik, da der samme dag blev afholdt 50 års jubilæum for de Blå Baretter. Vi kom rundt på kastelet, som først hed Citadellet Friederichshavn. Kastelet blev grundlagt af Christian IV i 1624. Vi hørte om fæstningsanlæggets historie. Bygget til forsvar og krig og under besættelsen brugte tyskerne det. I dag et smukt område.



Døren stod åben til fængslet
Var der fangeflugt?

Efter rundvisningen gik vi til Bredgade og fik dejlig smørrebrød og en øl/vand.



Vi ønsker alle en dejlig sommer

Vi sender en mail når SSFs medlemsblad
"SLÆGTEN" kan hentes