

Intet synderlig mærkværdigt er forefalden til den 18. septber derefter da vi befandt os paa Høyden af Sout-Eylænderne. Capitainen Loed holde Skibs-Raad, om at søge Cortoprai eller fortsætte med en Reysen til Cab. i betragtning af den gode Passat Vind vi da havde, Folkene vare alle friske, vi vare og med Een deel levende Mad, samt med Vand forsynet, saa der meentes ved Sparesomhed at komme ud med samme til Cab. Desuten var det uvis om noget

side 2

synderlig til Forsikning paa Porteprey var at bekomme og indtagen vand. Saa blev paa disse grunde besluttet Samme at for... og Reysen til Cap. at fortsettes. Nogle Dage derefter, da vi befandt os paa omtrent 14 Graders Nordre brede, ophører Nord-Øst passat og vi faar da Variable meest Contrair Vinde, med stille og iblandt svære Reign-byger, Folkene bleve Syge, og den 21. Novr. da vi passer Agre.... døde den første af Mandskabet, nemlig Corporalen Jacob Hermansen, Sygdommen som var Skiørbug blev for nogle til Flæk - for andre til forraadnelses Feber, greb daglig vidre om sig og gjorde de fleste af Mandskabet ubrugelig til Skibs arbeyde. de mange syge hvoraf der vare ind de under Dækket, hvor ingen frisk Luft kunde komme, til Gift temperede Damper, af den under forøgede Sygdommen, thi der var ren saa ulidlig Stank i skibet, at ingen kunde , eet Engelsk Skib præjede os, som hørte hiemme i Liverpool .. efter os, saa vi maatte sendte som satte med 4 Mand ombord og forlangde at foreviise den Engelske Capitain vor Pas, vi vi mærkte da efter vores Skibs udseende tænkte vi vare Hollændere 2.de Styrmand Andreas Holm blev med Passet ombord sendt, og ... at alting der paa Dækket var klar til een Bathaille, men afleveret den Engelske Capitain havde seet hvem vi vare, saa viiste han sig venlig og sendte os nogle faae Appelsiner til Præsent, som vare os særdeles Kierkomne, og da hand hørte at vi havde ligget saa længe der under linien og havde saas mange Syge, saa tilraadede han ved Skrivelse Capt. Chrystre at søge Kysten af Brasilien, gav ham adresse til en af hans bekendte samme steds, som han forsikrede kunde og vilde assistere os med hvad hehøvedes. Capitain hr. Christie Syntes dog intet om dette Forslag